

## **INLEIDING**

Het Ruusbroecgenootschap werd, na een voorgeschiedenis die in de allereerste jaren van de twintigste eeuw aanving, in 1925 te Antwerpen gesticht door de Vlaamse jezuïeten Desideer Stracke, Jozef Van Mierlo jr., Jan Baptist Poukens en Leonce Reypens.

In 1937 werd het door het jezuïetengeneraalat te Rome officieel erkend als een afzonderlijke vereniging van paters en scholastieken binnen de Noord-Belgische jezuïetenprovincie.

Het Ruusbroecgenootschap had (en heeft nog steeds) tot taak de Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot ongeveer 1750, vooral in haar literaire uitingen, historisch-wetenschappelijk te bestuderen.

Het archief van het Ruusbroecgenootschap is steeds in de gebouwen van het Ruusbroecgenootschap zelf bewaard, evenwel zonder ordening.

Dankzij de financiële steun van de jezuïetencommunity vzw Loyola, kon dat archief tussen februari 1999 en maart 2000 geordend en geïnventariseerd worden. De opdracht werd, onder leiding van dr. Christian de Borchgrave, uitgevoerd door lic. Bernard Van Causenbroeck en lic. Ariane Tierssoone.

In de inventaris werden alle stukken opgenomen die voor april 2000 werden gedeponereerd, behalve indien ze afkomstig waren van leden die op het ogenblik van de verwerking nog actief waren binnen het Ruusbroecgenootschap.

Op te merken valt nog, dat de papieren van de verschillende leden niet enkel op hun activiteiten binnen het Ruusbroecgenootschap betrekking hebben, maar ook op hun apostolaat in brede zin.

dr. Christian de Borchgrave

### Verantwoording

Hier en daar zijn aanvullingen van archiefmateriaal aangebracht in blauwe kleur. Deze informatie was op het ogenblik van de samenstelling van deze inventaris nog niet bekend. – *Frans Hendrickx*