

Albert Ampe s.j. (1912-2004)

Op 28 juli 2004 overleed pater Albert Ampe in het bejaardentehuis van de Vlaamse jezuiten te Drongen. Van 1946 tot 1997 was hij te Antwerpen in het Ruusbroecgenootschap werkzaam. Zie Fr. Hendrickx, *Bio-Bibliografie* van A. Ampe (gepubliceerd in *Ons Geestelijk Erf* 69 (1989), p. 121-154) en het *In memoriam* door Guido de Baere s.j. (gepubliceerd in *Ons Geestelijk Erf* 77 (2003), p. 137-138).