

Koen Pepermans

Faculteitsdirecteur Politieke en Sociale Wetenschappen

Universiteit Antwerpen

Vrije tribune PSweetje

23 september 2011

Je bent lid van de faculteit PSW en nu?

Geniet van deze dag. Voor je het weet sta je, hopelijk, met een glas in de hand te kletsen op de proclamatie en begint weer een nieuw leven. Maar dat is voor later, veel later. Nu even concentreren op en stilstaan bij het nu. Doe je ogen even dicht, adem diep in en uit en geniet. Morgen zijn er vakken, cursussen, vloeken op werkjes, examens maar ook elkaar kruisende blikken in de aula – *zou ze geïnteresseerd zijn?* -, samen broodjes eten, fuiven en drank, veel drank – zoals Raymond het goed weet. Misschien ben je al een paar jaar onderweg in het grote avontuur dat studeren heet en kijk je met wat onterecht machismo naar de nieuwe studentjes die onzeker over de campus dwalen. Tijdens de examens *nous sommes tous des étudiants*, zou Arno echter zingen, en beleven we dezelfde stress.

Vandaag, vandaag start een reis naar nieuwe kennis. Wetenschappelijke kennis en inzichten in de maatschappij maar vooral en in de eerste plaats kennis over jezelf. Een reis waarvoor je je niet noodzakelijk moet verplaatsen naar verre oorden, hoewel het zeker een bonus kan zijn om een buitenlandse studie-ervaring op te doen. Een reis waarbij alle collega's van de faculteit ernaar streven dat elke student heelhuids thuis geraakt na de studieavonturen. De maatschappij investeert elk jaar plus minus 9.000 euro in jou om de reis af te leggen. Grijp die kans en zorg dat jij de eindbestemming haalt. Studeren is je job en dit in een 38-uren week. Als je het zo aanpakt, blijft er nog wel tijd over.

Die tijd zal je nodig hebben. Laten we starten met je rol als student in de faculteit. Wij willen graag geëngageerde en geïnteresseerde studenten die deelnemen aan onderwijscommissies en faculteitsraden. Zin? Binnenkort komt een oproep voor de resterende mandaten. Tijd heb je ook nodig om vriendschappen te sluiten, sommige vluchtig maar andere voor het leven. Neem deel aan het studentenleven en geniet van dansen op een funky mix van GoldFFinch of over de dansvloer zwieren op de muziek van Strauss. Ga kijken naar een interessant debat of werk je in het zweet tijdens het sporten. Maar ook voor het volgen van wat er rondom jou gebeurt in de wereld heb je tijd nodig. Als lid van de post-internet generatie ben je opgegroeid in een mediawereld op lichtsnelheid. Laat je meevoeren op deze wildwaterstroom van informatie, maar zoek soms ook de luwte op om jezelf in een boek te verliezen.

Geniet van deze dag. Geniet van de komende jaren.

Namens alle collega's heel veel succes gewenst.

Koen