



Buitenlandse stage Madagaskar

'Fanarenana'

- Reïntegratiecentrum voor kansarme kinderen
- Reïntegratiecentrum voor kansarme kinderen
- Gesteund door Handicap International en vzw in België
- Samenwerking met Uantwerpen
- Betekent 'herstel' in het Malagasi

Voor vertrek....

"Studenten kinesitherapie gezocht voor stage in Madagaskar".

Na deze opmerkelijke mededeling op Blackboard gelezen te hebben, stelden we ons elk afzonderlijk kandidaat voor deze stageplaats. Na een tijdje bang afwachten vernamen we dat we verdere stappen mochten ondernemen om ons avontuur echt op poten te zetten en ontmoetten we elkaar voor het eerst. Het klikte meteen en onze voorbereiding op de buitenlandse stage kon beginnen!



Ons verblijf....



Een dik half jaar later kwamen we aan in de kleine, chaotische luchthaven van Antananarivo. De **cultuurshock** op weg naar ons gastgezin was compleet: armoede op straat, drukte, tropische temperaturen en anderhalf uur in een kleine auto met zeven personen en een berg bagage! We liepen stage bij Fanarenana, een centrum voor kinderen met een handicap. We kregen **veel verantwoordelijkheid** en iedereen verwachtte veel de 'slimme meisjes uit het Westen'. We kregen voornamelijk te maken met **neurologische patiënten**. Uiteraard in een volledig andere situatie dan bij ons: vaak hadden zij nog nooit een dokter gezien en namen ze bijgevolg dus ook geen medicatie. Dat in combinatie met de beperkte middelen maakte alles complex. Ondanks de **taalbarrière** merkten we wel dat de patiënten en hun familie ons zeer dankbaar waren. Na een tijd maakte de onzekerheid en onwennigheid plaats voor vertrouwen en veel voldoening!

We zijn er tijdens ons verblijf twee keer tussenuit geknepen. Parelwitte stranden, prachtige koraalriffen, zwemmen in rivieren met krokodillen, slapen in tenten, rivieren afvaren, ... We hebben het allemaal meegemaakt en gezien!

Na drie maanden zat onze stage erop. Ons gastgezin en de medewerkers van Fanarenana hadden een **groot afscheidsfeest** georganiseerd. Een aantal stevige knuffels en veel traantjes later reden we voor de laatste keer Antananarivo uit. Dit keer met een heel ander gevoel dan bij onze aankomst ...

Bij terugkeer....

Terug in België moesten we opnieuw de knop omdraaien. "**Moera moera**", op het gemak in het Malagasi, is in België kennelijk geen gezegde. Een kleine week na aankomst moest onze masterproef ingediend worden en nadien volgde er een examen. **Back to reality!** Dat vonden we eigenlijk wel OK. Zo stonden we niet te lang stil bij het feit dat ons avontuur afgelopen was. Uiteraard is er wel het gemis, maar hopelijk keren we snel terug. We houden alvast contact met onze Malagasi vrienden!



WIE NIET WAAGT, NIET WINT!