

ERASMUS

BASEL (ZWITSERLAND)



Voor vertrek....

Voor mijn vertrek moest ik al veel dingen in orde maken. Zo moest ik zelfstandig op zoek naar een verblijfplaats. Deze opdracht bleek wel moeilijk. Je weet niet goed waar eerst te zoeken. Uiteindelijk via wat heen en weer ge-mail is het me dan toch gelukt. Ook heb ik taallessen gevolgd om mijn Duits terug op te frissen. Hoewel men in Basel Zwitsers spreekt (een soort Duits dialect) kon ik al aardig mijn plan trekken in het 'Hochdeutsch', het AN der Duitse taal. Ook administratief moest er veel geregeld worden. Maar hier was er veel hulp vanuit de UAntwerpen, waardoor alles goed en snel afgehandeld is.



Mijn verblijf....

Ik heb vier maanden stage gedaan in Basel, les had ik dus niet. Op mijn stageplaats heb ik enorm veel bijgeleerd. Het beroep wordt daar ook anders benaderd. Andere inzichten en andere technieken hebben van mij een betere kinesist gemaakt.

In Basel is er altijd wel iets te doen. Tijdens mijn uitwisselingsperiode was er bijvoorbeeld Fasnacht, de equivalent van Carnaval van bij ons. Om vier uur 's nachts begint het feest waarna de volgende drie dagen voortdurend stoeten door de stad paraderen met kilo's R  ppli (confetti). Ook zijn er veel sportwedstrijden, winkelstraten, natuurlandschappen en musea die je zeker kan en moet bezoeken!

Klein weetje: Desiderius Erasmus himself, de persoon naar wie het EU-uitwisselingsprogramma genoemd is, ligt begraven in het munster van Basel!



Bij terugkeer....

Bij terugkeer was het toch even afkicken van deze geweldige periode. Afscheid nemen van nieuwe vrienden is altijd zwaar. Ik sta al te popelen om terug te gaan en een nieuw avontuur te beginnen in deze prachtige stad!

Eramus is een unieke ervaring voor iedereen. Je leert er zoveel over je vak, je interesses en jezelf op een speciale plaats.

