



# Buitenlandse stage

## China - Chongqing

### Medical university of Chongqing

- ranks the 6<sup>th</sup> among all medical universities in China
- has 2 campuses: Yuanjiagang Campus and Jinyun Campus
- has over 27,000 students
- 600 foreign students from 20 different countries

### Voor vertrek....

**Boerende, rochelende, spuwende, hardwerkende en onvriendelijke mensen...** Dat is ook waar ik aan dacht toen ik uiteindelijk besloot om mij in te schrijven voor deze kans. Toen ik de e-mail ontving over een last-minute buitenlandse stage van 6 weken, twijfelde ik eigenlijk geen moment. China is dan misschien een land dat bij vele (inclusief mezelf) niet bovenaan het lijstje staat, het heeft me toch aangenaam kunnen verrassen.

Alles is voor mij vrij snel moeten gaan omdat slechts een 3-tal maanden voor vertrek onze stage pas definitief vast stond. Met hulp van de UA en onze contactpersonen in China is alles uiteindelijk vlot verlopen en zijn we zonder zorgen kunnen vertrekken.



### Mijn verblijf....

We waren met 3 studenten van REVAKI Antwerpen en hebben samen besloten om 2 weken langer te gaan om wat meer van China te ontdekken = **zeker een aanrader!** Op ons 'to do' lijstje stond: Beijing met de Chinese muur en de verboden stad, Xi'an, Zhangjiajie, Guilin en natuurlijk niet te vergeten Shanghai.

Tijdens onze 6 weken stage verbleven we in Chongqing, een miljoenenstad! De stad Chongqing telt ongeveer 10 miljoen mensen = **BIJNA HEEL BEGLIË IN 1 STAD!** Wie kiest voor een rustige buitenlandse ervaring, kan dus beter niet voor Chongqing kiezen...

We werden heel hartelijk ontvangen door zowel het personeel en de studenten van de universiteit, als het personeel van de ziekenhuizen. Meermaals werden we uitgenodigd om samen te gaan lunchen/avondeten of voor een avondje karaoke. De vooroordelen over onvriendelijke Chinezen kloppen dus helemaal niet: eens je ze beter leert kennen, zullen ze altijd voor je klaarstaan! Spijtig geldt dit niet voor alle vooroordelen: het zijn hardwerkende mensen, er wordt enorm veel gerocheld en gespuwd en moeilijke eters kunnen maar beter een hele voorraad aan Belgisch eten met zich meesleuren, want Chinezen eten echt alles. Persoonlijk ben ik wel verliefd geworden op de echte Chinese keuken. Het enige nadeel dat ik heb overgehouden aan mijn tijd in China, is dat ik nooit meer zal kunnen genieten van 'ne goeie afhaalchinesees in België'.

### Bij terugkeer....

*Ondanks het feit dat ik op professioneel vlak (zijnde kinesitherapie) weinig heb bijgeleerd, heb ik nooit spijt gehad van mijn keuze om naar China te gaan. Erasmus of een buitenlandse stage is zoveel meer dan dat! Je leert enorm veel mensen kennen, je leert jezelf beter kennen, je wordt ondergedompeld in een totaal andere cultuur en last but not least: je beseft pas echt hoe goed je het hebt thuis (dit was toch zo in mijn geval ☺).*



**ERASMUS IS EEN BUITENGEWONE ERVARING OM NOOIT TE VERGETEN**