



Dierenverhalen
voor kinderen
die het liefst
op alles nee
zeggen

Tekst *Liesbeth Talboom*
Illustraties *Liesbeth Haesevoets*

P E L C K M A N S

Interessant! Zeer interessant! Ik weet niet of er al een professor geteste heeft of spechten zenuwachtig worden van hun eigen getik, maar ik weet wel dat er werd onderzocht of de vogels er hoofdpijn van krijgen. Vroeger dachten we dat spechten een speciale schedel hadden die hen daar tegen beschermde, maar volgens recent onderzoek zou die helemaal niet het geval zijn. Ik moet de studie van mijn collega's bij de Universiteit Antwerpen er nog op nalezen, maar spannend hé, hoe de wetenschap nooit stilstaat!

'Maar dat is hoe wij eten vinden! En je moet als vrouwtje toch zelf een nest kunnen maken in de bomen later? Dat is belangrijk hoor, zelfstandig zijn!'

De kleine specht keek bedroefd en liet haar kopje hangen. 'Ik weet het, mama', fluisterde ze stil.

Mama kreeg een diepe frons boven haar ogen. 'Ik weet ook niet meer wat we hieraan kunnen doen, meisje. Hou ermee op voor vandaag, ga rustig een stukje vliegen. Ik zal wat eten voor je opzij houden.' De kleine specht voelde hoe mama haar met een liefdevolle por van de tak duwde.

Toen de kleine specht langzaam in de richting van de grote eik vloog, begon het zachtjes te sneeuwen in het bos. Ze landde op een van de dikste takken, hoog in de boom en duwde haar snavel diep in haar verenkleed. Triest viel ze in slaap.