

Het is overal maar we staan er nauwelijks bij stil: geluid. Of het nu irritant of heerlijk ontspannend is, decibels hebben een veel grotere impact op lijf en leven dan de meeste mensen vermoeden. Daarom start *De Morgen* samen met wetenschappers van UAntwerpen en UZA een groot geluidsonderzoek. Iedereen die in Vlaanderen woont, kan deelnemen.

**Linda Van Waesberge (70)**  
Stiliste, Raversijde

## 'Met die helikopters is het in de zomer onleefbaar'

**H**et is ironisch. Ik woonde altijd in het centrum van Brussel en had nooit last van lawaai. Maar sinds vijf jaar woon ik aan zee in Raversijde en nu ben ik er dagelijks mee bezig. Dat komt door de helikopters die het leven hier om de haverklap verstoren.

"De reddingshelikopters van Defensie

verhuizen van Koksijde naar de luchthaven van Oostende en zijn hier nu al aan het trainen van op de luchthaven. Ik ben zeker niet tegen helikopters of de luchthaven. Het is heerlijk om te weten dat je van bij mij thuis snel naar Spanje kunt vliegen en ik hoor de vliegtuigen nauwelijks, dat raak je gewoon. Ik hou ook van het geluid van helikopters. Het

is spannend en filmisch.

"Maar nu zit ik toch in een wijkcomité, 'Wij Raversijde', om de aanwezigheid van helikopters aan te klagen. Want dit helikopterlawaai is oorverdovend en ze stijgen op en landen vlak bij de woonwijken.

"Afhankelijk van hoe de wind waait heb ik er zelf last van. Voor de mensen die hier op een halve kilometer vandaan wonen, nog veel dichterbij de luchthaven, is het een hel. Dat zijn ook mensen met gezinnen. Zij kunnen op de meest onverwachte momenten geen normale gesprekken voeren in hun huis en in de zomer is het al helemaal onleefbaar.

"Ons comité vraagt de stad om het

**'Waarom is er geen plaats voorzien op de luchthaven, die veel minder dicht bij de woonwijken ligt?'**

welzijn van die burens beter te garanderen. We hebben ook het ministerie van Defensie gevraagd om minstens alternatieven te bestuderen. Waarom kunnen de helikopters niet in Koksijde blijven? Of waarom is er geen plaats voorzien op de luchthaven, die veel minder dicht bij de woonwijken ligt?

"Ook zonder die overlast van de helikopters had ik deelgenomen aan De Oorzaak. Want ik merkte steeds vaker hoe geluidsoverlast een probleem is voor ons algemeen welzijn. Een probleem dat in veel gevallen zwaar weegt en mensen echt kan doen doldraaien, terwijl er nauwelijks aandacht voor is. Die komt er nu hopelijk wel."

# 'Het irriteert me enorm als lawaai enkel is om op te vallen'

Patserbakken of helikopters, een bouwwerf of een fabriek: lawaai is overal. Vanaf vandaag kunt u in onze grote bevraging zelf laten weten wat uw ervaringen zijn. Deze lezers getuigen alvast over waarom zij deelnemen aan De Oorzaak.

Tekst STAVROS KELEPOURIS EN BARBARA DEBUSSCHERE/  
beeld STEFAAN TEMMERMAN



**Elke-Andreas Boon**  
Beeldend kunstenaar, Gent

'Stilte is nu een luxe die veel mensen niet kunnen betalen'

**I**k hoop dat De Oorzaak meer mensen bewust maakt van het belang van een goede stadsplanning, ook voor geluid. We moeten met zijn allen dichterbij elkaar gaan wonen in de stad. Dat beperkt je vrijheid voor een stuk: met hoe meer mensen je samenwoont op een kleine ruimte, des te meer regels je nodig hebt om goed samen te leven. Geluid is dan een onzichtbare maar heel aanwezige factor die je niet mag negeren.

"Te veel lawaai maakt sommige mensen echt agressief. Of in mijn geval: doodziek. Ik ben vijf jaar heel ziek geweest omdat ik lange tijd moest wonen in een omgeving met veel lawaai van buitenaf, waar veel mensen samenwoonden en het geluid enorm weerkaatste. Dat constante lawaai gaf me een soort stress, waardoor ik chronisch vermoeid werd.

"Het geluid van mensen en kinderen doet iets anders met je dan het geluid van bijvoorbeeld fluitende vogels. Je bent er veel alerter voor. Onbewust kijk je uit voor die mensen. Zeker voor kinderen: als een kind roept, hoor je niet onmiddellijk of dat van plezier is of misschien van verdriet of pijn. Mensen zijn groepsdieren die voor elkaar zorgen, daardoor ben je automatisch heel alert voor menselijk geluid. Maar dat constante gejoel kan heel

belastend zijn, zeker wanneer je je op andere dingen moet concentreren.

"Toen ik in Gent kwam wonen, koos ik voor een zeer afgelegen buurt. Maar de stad is uit zijn voegen gebarsten, en ik ben niet kapitaalkrachtig genoeg om in de rand van Gent of zelfs verder een rustig huis te zoeken. Stilte is nu eenmaal een luxe die veel mensen niet kunnen betalen.

"In de stad kan je moeilijk ontsnappen aan geluid. Maar anderzijds: als de mens is in staat om naar de maan te vliegen, kan het toch niet zo moeilijk zijn om onze steden beter in te richten en beter te kiezen welke geluidsdempende materialen we gebruiken en ervoor te zorgen dat er genoeg groene open plaatsen zijn voor iedereen, met bomen die het geluid dempen. In de stad en in je huis moet er plaats kunnen zijn voor stilte."

**'Ik ben vijf jaar heel ziek geweest omdat ik moest wonen in een omgeving met veel lawaai. Dat gaf me een soort stress, waardoor ik chronisch vermoeid werd'**